



van een weekendtrip naar stockholm kom je geheid thuis met een hoofd vol frisse ideeën voor je huis. zeker liefhebbers van **nordic design**, want niets is zo heerlijk als je te laven aan de bron in de zweedse hoofdstad.



REIS NAAR DE BRON STOCKHOLM

Nordic design heeft een aantrekkelijke, luchtige soberheid die je nergens anders ziet. De materialen zijn puur, de kleuren fris, de vormen basic, de kwaliteit is ambachtelijk, de uitstraling tijdloos. Allemaal dingen die helemaal passen bij deze tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nordic design dé stijl van het moment is en de internationale woonbladen vol staan met Scandinavische interieurs. En evenmin dat Stockholm een steeds populairdere bestemming wordt voor een weekend-trip, zeker voor liefhebbers van mooi wonen. De meest bruisende wijk van Stockholm is Södermalm. In feite is het een eiland, één van de 14 waarover de stad verspreid ligt. Op Södermalm dwaal je van one-of-a-kind-modeboetiek via coole koffiebar naar inspirerende designshop en verrassende vintagewinkel. In de levendige straten loopt en fietst een mengeling van jonge creatievelingen, vrolijke studenten, hippe types en elegante zakenlui.

De mooiste entree vanuit het centrum maak je via de brug vanaf Gamla Stan, het Middeleeuwse hart van Stockholm. Je loopt dan rechtstreeks de Götgatan in, dé shoppingstraat van Södermalm. Rechtsaf gaat het richting het kleine park Mariatorget, waar ook wat leuke adressen te vinden zijn, maar voor het hipste deel van de wijk loop je nog even door op de Götgatan tot je bij de Folkungagatan komt. De buurt daar heeft een bijpassend kekke naam gekregen: SoFo, wat staat voor South of Folkungagatan. Dat is heel handig afgeleid van het New Yorkse SoHo (South of Houston Street) en die parallel is helemaal niet gek. Hier heerst een vergelijkbare ondernemingslust en originaliteit. Je vind er winkels van beginnende ontwerpers, bars en restaurants met bijzondere designinterieurs, alternatieve adresjes gerund door bohemien en designshops van inmiddels gevestigde labels.

Behalve met New York heeft Södermalm trouwens ook een onverwachte overeenkomst met Zuid-Europese steden als Barcelona en Rome, namelijk dat het hier allemaal pas laat op gang komt en lang doorgaat. Vooral lekker uitslapen dus tijdens je Stockholm-trip, dan heb je ook extra energie om de stad te ontdekken. Dat zou trouwens toch de hemel op aarde zijn: een stad met het klimaat van Barcelona en de smaak van Stockholm. Goed, dat blijft een droom als de klimaatverandering niet heel extreme vormen gaat aannemen, maar als we dan toch aan het vergelijken zijn: de koffiecultuur van Stockholm kan zich meten met die van Italië en overtreft die misschien zelfs wel. In deze stad is de koffiebreek werkelijk tot kunst verheven en ►

er is een woord voor dat niet helemaal te vertalen is: fika. Als je een 'fika' gaat doen betekent dat iets als 'socializen onder het genot van koffie met iets lekkers erbij'. De Stockholmers hechten daar veel waarde aan en voor hun bakkie leut nemen ze dan ook alleen met het allerbeste genoegen.

MODERNE KLASSIEKERS

Op Södermalm zijn zoveel bijzondere adressen dat we ze hieronder apart geven. Natuurlijk is er ook buiten Södermalm veel te beleven in Stockholm. Zo is het al genoemde Middeleeuwse eiland Gamla Stan prachtig om rond te flaneren. Een heel bijzonder adres daar is E. Torndahl Shop in de Västerlånggatan, een winkel die al bestaat sinds 1864 en waar de achterachterkleindochter van de oprichtster nu kleine **ma**r fijne Nordic design-items verkoopt. Van kandelaars en vazen tot theedoeken en papierwaren. In dezelfde straat vind je Iris Hantverk, gespecialiseerd in handgemaakte huisraad. Vooral de fantastische collectie houten borstels in alle soorten en maten is befaamd. Maar ze hebben nog veel meer prachtig, eenvoudig Scandinavisch design.

De interieurwinkel Svenskt Tenn bestaat al sinds 1924 en is te vinden in de wijk Östermalm. De firma werd groot dankzij de textiel- en behangontwerpen van Josef Frank. Die zijn vrij frivolous voor Scandinavische begrippen, ze houden het midden tussen Engels en Nordic design. Dat wil zeggen: veel rijke bloempatronen, maar toch met de Scandinavische frisheid. De fantastische stijlkamers maken de winkel bijna tot een museale bezienswaardigheid. Naast Svenskt Tenn zit de winkel van de legendarische ontwerper Carl Malmsten (1888–1972), die de traditionele Zweedse stijl naar een hoger plan trok met zijn ongekende vakmanschap en zijn bijzondere gevoel voor hout. Het bedrijf is nog altijd in handen van de familie. Behalve de meubels van Malmsten zijn er ook designboeken woontextiel en accessoires te koop. De winkel werd door de Britse kwaliteitskrant The Guardian uitgeroepen tot een van de beste ter wereld en ook door designmagazines als Wallpaper en Monocle bewierookt. Malmsten richtte trouwens ook een meubelmakersschool op in Stockholm, die nog steeds bestaat: Carl Malmsten Furniture Studios.

CULTUUR IN HET GROEN

Tussen Östermalm, Gamla Stan en Södermalm liggen het kleine eiland Skeppsholmen en het grote, groene Djurgården, allebei gericht op cultuur en recreatie. Zeer de moeite waard op Skeppsholmen zijn het Arkitektur- och designcentrum (architectuur- en designmuseum) en het Moderna Museet (museum voor moderne kunst). Djurgården is eigenlijk één groot park met daarin het sensationele Vasamuseet (vasamuseet.se), gewijd aan een schip dat in 1628 zonk in de haven van Stockholm, zo ongeveer meteen na de waterlating. Precies 333 jaar later, in 1961, werd de Vasa in zijn geheel opgetakeld en aan wal gebracht, om er in de jaren erna een museum omheen te bouwen. Een flink deel van Djurgården wordt in beslag genomen door Skansen, een sprookjesachtig openluchtmuseum met veel historische, Zweedse architectuur. Houten huizen in alle soorten en maten dus, van eenvoudige boerderijen tot statige landhuizen, prachtig om te zien. En het is allemaal echt origineel en authentiek, want Skansen werd al in 1891 geopend: het is het oudste openluchtmuseum ter wereld. Je krijgt er een mooi beeld van het leven in Zweden in vervlogen tijden en ziet bij de demonstraties van bijvoorbeeld glasblazen en houtbewerken waar de roots van het Nordic design liggen. Ook een aanrader: de museumwinkel Skansen Butiken, die is helemaal geweldig, echt een verrassing. Je kunt er de mooiste dingen kopen, zowel traditionele als moderne Zweedse ontwerpen. Van Stockholm neem je gegarandeerd een heleboel inspiratie mee naar huis, maar wil je ook wat tastbare souvenirs, dan ben je deze bijzondere museumwinkel helemaal aan het goede adres. ►



Als je een 'fika' gaat doen betekent dat iets als 'socializen onder het genot van koffie met iets lekkers erbij'

Van one-
of-a-kind-
modeboetiek
via coole
koffiebar
naar
inspirerende
designshop
en
verrassende
vintagewinkel



SALANDER WAS HERE

Bij het Stads Museet aan het begin van de Götgatan is een plattegrond te koop met de locaties die voorkomen in **Stieg Larsons Millennium Trilogie**. De belangrijkste adressen zijn te vinden op Södermalm:

- De redactie van Millennium is pal aan de drukke Götgatan gevestigd, op de hoek met de Hökensgata. In de boeken zit het boven het kantoor van Greenpeace.
- Het luxueuze appartement dat Lisbeth Salander kocht, met dat sensationele panorama op Stockholm, heeft als adres Fiskargatan 9.
- Mikael Blomkvist woont op Bellmansgatan 1, vlakbij Mariatorget.
- Het stamcafé van Mikael is Mellqvists Kaffebar, Hornsgatan 78, niet ver van zijn huis. Schrijver Stieg Larsson dronk hier zelf ook graag koffie.

DE ORIGINEELSTE ADRESSEN VAN STOCKHOLM

SÖDERMALM

Espresso

Voor topkoffie met niet te versmiden chocoladecake of Italiaanse lemon merengue.
Götgatan 11

Muggen

Leuke tent voor ontbijt en lunch met perfecte koffie en gezonde sapjes.
Götgatan 24, muggen.se

Fabrique stenugnsbageri

Het traditionele zuurdesembrood uit de steenoven van Fabrique smaakt geweldig als ontbijt. Er zijn meer filialen in de stad, allemaal met een sfeer vol industrieel interieur.
Götgatan 24, fabrique.se

10 Swedish Designers

Ten Swedish Designers (ook wel 10-gruppen) is een beroemd collectief van textielontwerpers, opgericht in 1970. Hier koop je hun stoffen met frisse prints per strekkende meter of verwerkt tot tassen, agenda's, kussens en allerlei woonaccessoires.
Götgatan 25, tiogruppen.com

Granit

Granit is de Zweedse Hema-de-luxe: een warenhuis met mooi ontworpen, betaalbare spullen van schrijfwaren tot kleding en allerlei hebbedingen.
Götgatan 31, www.granit.se

Ordning & Reda

Winkel van dit inmiddels wereldwijd geliefde merk van strakke bureau-accessoires in heldere tinten.
Götgatan 32, ordning-reda.com

Bruno

Compact winkelcentrum met onweerstaanbare boetieks van onder meer Filippa K, Whyred (mode), Aplace (mode), American Apparel en – tip! – Triwa, een lokaal merk met horloges en zonnebrillen. In het Atrium is het genieten bij de flitsende lunchroom, club Ljunggrens.
Götgatan 36, brunogotgatsbacken.se, restaurangljunggren.se

Louie Louie

Berlijn-achtige mix van koffiebar, café, lunchroom én platenwinkel.
Bondegatan 13, louielouiesthm.wordpress.com

An ideal for living

Voor vintage Nordic design - vooral glaswerk, serviesgoed, plastic huisraad en accessoires - moet je hier zijn. En voor vintage lp's in de kelder.
Södermannagatan 19

Grandpa

Mooie modezaak met Scandinavische en internationale labels als Dagmar, Hope, Fifth Avenue Shoe Repair en Wood Wood. Daarnaast verkopen ze ook vintage meubels en accessoires!
Södermannagatan 21, grandpa.se

Nytorget Urban Deli

Dit is echt de ultieme plek voor lunch, diner en delicatessen. Niet het meest budgetvriendelijk maar je zit hier fantastisch leuk en het eten is supervers, verantwoord en helemaal top.
Nytorget 4, urbandeli.org

Dusty Deco

Van de vele winkels met vintage design in SoFo is dit degene die je echt niet mag missen. Alleen al voor de inspiratie die de collectie geeft.
Kocksgatan 23, dustydeco.com

Il Caffè

Voor overheerlijke koffie, erg lekkere lunchgerechten en een prima en betaalbaar ontbijt met als bonus gratis internet. Er komt hip publiek, maar de sfeer is evengoed lekker no-nonsense.
Södermannagatan 23, ilcaffe.se

Twist & Tango

Filiaal van dit mooie Zweedse modemerkt.
Skanevågsgatan 90, twisttango.com

Coffice arbetsclubb

Deze koffiebar annex kantoorruimte past perfect in het tijdsbeeld. Je kunt hier terecht als flexwerker, maar ook om alleen even wat te eten en drinken.
Tjörhovsgatan 5, coffice.coop

Hasbeens

Het Zweedse Hasbeens heeft inmiddels de wereld veroverd met haar handgemaakte schoenen met houten zolen. Fans zullen deze winkel niet willen overslaan.
Tjörhovsgatan 21, swedishhasbeens.com

Bric a Brac

Net uit de loop bij het leuke plein Mariatorget zit de sympathieke boetiek Bric a Brac met een kleine maar fijne collectie kleding voor mannen en vrouwen, die door de ontwerpsters ter plekke wordt gemaakt in het souterrain.
Swedenborgsgatan 5A, bric-a-brac.se

GAMLA STAN

E. Torndahl Shop

Västerlånggatan 63, etorndahl.se
(zie tekst)

Iris Hantverk

Västerlånggatan 24, irishantverk.se
(zie tekst)

ÖSTERMALM

Svenskt Tenn

Strandvägen 5, svensktenn.se
(zie tekst)

Malmstenbutiken

Strandvägen 5B, malmstenbutiken.se
(zie tekst)

Story Hotel

Riddargatan 6, storyhotels.com
Hip hotel met design en kunst en een vrolijke bar.

SKEPPSHOLMEN

Arkitektur- och designcentrum

(architectuur- en designmuseum)
Skeppsholmen, arkdes.se

Moderna Museet

Skeppsholmen, modernamuseet.se

DJURGARDEN

Vasa Museum

Galärvarvsvägen 14, vasamuseet.se

Skansen Butiken

Djurgårdsslätten 49, skansenbutiken.se
De winkel is bij de hoofdingang van het Skansen openluchtmuseum en ook toegankelijk zonder museumticket.

NORRMALM

Nordic Light Hotel

Vasaplan 7, nordiclighthotel.se
Hartje centrum, vlak bij het station, ligt het Nord Light Hotel, een design hotel waar elke kamer een heel eigen spectaculair lichtplan heeft. ■