

Lille

LE PETIT PARIS

Sorry Parijs, wij gaan dit keer naar Lille. Dat schijnt zich qua shoppen, eten en charme namelijk goed te meten met jou, én is een stuk dichterbij!

Rue de la Monnaie, een van de mooiste en leukste straten van Lille.



Onze hippe reisjournalist **Chris Muyres** is overal wel geweest. Daardoor weet hij precies waar je de leukste adressen vindt.

Als ik weleens naar Parijs rijd om me een weekend lang onder te dompelen in die heerlijke stad, geef ik bij Lille altijd wat extra gas. Want dan ben ik in Frankrijk en is het nog maar twee uurtjes naar de Eiffeltoren en de Sacré-Coeur, die je al van veraf ziet opdoemen. Maar steeds vaker hoorde ik dat Lille een geweldig leuke en mooie stad is, zonde om altijd voorbij te rijden. Vanaf Utrecht ben je er in minder dan drie uur. Dus besloot ik op een zonnige vrijdagochtend vroeg in de auto te stappen met bestemming Lille, om de avond erna weer terug te karren. Om in de stemming te komen had ik een playlist gemaakt met Franse liedjes en terwijl ik op de Belgische snelweg de →

1 Het majestueuze Place du Théâtre, vlak naast de Grand Place. 2 De winkel annex atelier van Clivia Nobili, een lokale modeontwerpster. 3 Juju s'amuse, een van de leuke boetieks in de Rue Esquermoise. 4 Het park naast kathedraal Notre Dame de la Treille, een levendige plek waar je op een terras kunt zitten of op het gras. 5 Rue de Péterinck, een charmant zijstraatje van de Rue de la Monnaie, voert naar het al even charmante Place aux Oignons. 6 The Preppies, nog zo'n hip adres in de Rue Esquermoise.





borden Rijssel volgde - zo heet Lille daar - zong ik luidkeels mee met Michel Fugain: *Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance.* Nou ja, een echte vakantie was het niet, maar een veelbelovende dag zeker! Voor ik het wist, dook ik al de Parking Vieux Lille in. Weer bovengronds gekomen in het stralende zonlicht keek ik even om me heen, en mijn blik werd meteen getrokken door een plantsoen dat tussen prachtige oude panden lag. Daar in het gras zaten op deze mooie ochtend allerlei mensen te genieten van de warmte. Krantje en croissantje erbij. Ik zocht er een plekje om me na de autorit even uit te strekken en zag toen hoe twee leuke types iets onweerstaanbaars met chocolade aan het oppeuzelen waren. Op mijn vraag waar ze dat vandaan hadden, stuurden de smullers me tussen een huis en een mooi geconserveerde ruïne van een historische gevel door naar de Rue de la Monnaie, die daar pal achter

- 7 Bij de legendarische patisserie Meert staan mensen vaak in de rij om een wafel te bemachtigen.
- 8 La Case de Cousin Paul in Rue Esquermoise is een winkel vol kleurrijke bollampen.
- 9 Een doorkijkje naar de statige Grand Place.
- 10 Summer Camp is een van de mooie winkels in Rue Bartholomé Masurel.
- 11 Voor heerlijke biologische gerechten zit je goed bij De Rode Koe.
- 12 Fuxia l'Épicerie in de Rue Bartholomé Masurel is een lunchroom, restaurant en delicatessenwinkel ineen.

lag. Dat is meteen een van de leukste straten van Lille. Daar op nummer 67 belandde ik bij patisserie Au Merveilleux de Fred, een adres dat hier een begrip is. Merveilleux is de naam van de lekkernij die ik had gespot, bestaande uit een hart van merengue, daaromheen slagroom en daarop chocoladeschilfers. Ik bestelde er een paar met een kop koffie erbij en voelde me volmaakt gelukkig. Na de eerste honderd meter die ik had gelopen over de eeuwenoude kasseien van Lille, was ik al helemaal ingepalmd door deze sfeervolle stad. Bij het plantsoen en de delicatessenwinkel merkte ik direct dat de mensen in Lille toch echt een stuk relaxter, vriendelijker en opener zijn dan in de Franse hoofdstad - sorry Parijs! Natuurlijk, Parijs is Parijs en Lille heeft geen Eiffeltoren en geen Louvre. Hoewel: het plaatselijke Palais des Beaux Arts is na het Louvre het belangrijkste museum van Frankrijk en heeft een spectaculaire collectie met werken van Rembrandt, Van Gogh, Monet, Picasso, Rodin en noem maar op. De rest van die dag bleef ik een beetje hangen rond de Rue de la Monnaie en het verlengde daarvan: Rue Saint-André. In Vieux Lille dus, want zo heet deze historische wijk. Het stikt hier van de creatieve winkels en de straat zelf is enorm charmant door de kasseien en de prachtig opgeknapte gevels uit vervlogen eeuwen. Lunchen deed ik bij De Rode Koe op nummer 85, waar ze erg lekkere biologische gerechten serveren. Het is trouwens lang niet het enige etablissement met een Nederlandse naam in deze stad. Logisch, want zo pal aan de grens zijn er ook tal van Vlamingen die hier neerstrijken. Misschien dat de sfeer

daarom zo open en hartelijk is, zonder een spoor van chauvinisme. Bij de interieurwinkel van Jean Maniglier op nummer 91-95 (Maniglier.fr) keek ik mijn ogen uit. Dit doolhof is een kruising tussen een winkel en een galerie, vol met nieuwe en vintage meubels, stolpen met opgezette dieren en ga zo maar door. Een stukje verderop, het heet hier dan al Rue Saint-André, raakte ik in gesprek met de sympathieke mode-ontwerpster Clivia Nobili van de gelijknamige winkel op nummer 40bis (Clivianobili.com). Ze maakt hier zelf achter in een open atelier alle kleding en op grote foto's zie je haar inspiratiebronnen, vaak working class heroes uit het verleden. Alles is handgemaakt en nog betaalbaar ook. Ik kocht een overhemd met een fijn ruitje, dat inmiddels een van mijn favoriete kledingstukken is geworden. 's Avonds at ik op aanraden van Clivia bij Pessoa (37 Rue de Saint-André, Pessoa-lille.tumblr.com), een kleine zaak met een bescheiden menu, maar werkelijk helemaal perfect.

Oesters en champagne

Op mijn tweede dag bezocht ik 's ochtends het prachtige Le Musée d'Histoire Naturelle, dat ook al niet veel onderdoet voor dat van Parijs, waar ik een enorme fan van ben. Ik raak in zo'n museum vol exotische vondsten altijd weer betoverd →

- 13 De Grand Place, het centrale plein van Lille.
- 14 De vrolijke modeboetiek Poppy Milton.
- 15 Filiaal van Acoté, een mooi Frans modemerck, in de Rue Bartholomé Masurel.





16



17



18

als een kind. Van hieruit liep ik naar La Vieille Bourse, een barok juweel uit de zeventiende eeuw aan de majestueuze Grand Place. Op de mooie binnenplaats is een sfeervolle boekenmarkt waar ik een paar geinige vintage exemplaren van het magazine *Lui, le magazine de l'homme moderne* kocht, om daarna de Rue Esquermoise en de winkelstraten eromheen te verkennen. Daar kun je echt een dag zoet mee zijn, want je struikelt hier van de ene geweldige boetiek in de volgende te gekke winkel. De Rue Esquermoise heeft veel design- en woonwinkels, waaronder Habitat, die ik in ons land zo mis, maar ook originele modeboetieks zoals The Preppies, Juju s'amuse en Poppy Milton. In deze straat zit bovendien Meert, de klassieke patisserie, waar ik een enorm lange rij mensen watertandend zag wachten op de legendarische wafels van hier. Omdat ik 's avonds weer terug zou rijden, en dus niet heel uitgebreid kon dineren, besloot ik dat wat eten betreft de lunch het hoogtepunt van de dag zou worden. Deel één daarvan besteedde ik bij A L'Huîtrière (3 Rue des Chats Bossus, Huitriere.fr), een fenomeen: viswinkel, oesterbar en restaurant ineen. Ik bestelde - een tikje decadent - oesters en champagne in de fraai betegelde art-decoruimte. Licht rozig slenterde ik vervolgens naar Bloempot (22 Rue de Bouchers, Bloempot.fr), het hipste restaurant van Lille op dit moment. Deze Vlaamse kantine, zoals chef Florent Ladeyn het zelf noemt, is een prachtige plek met superlekker, puur eten. Na de lunch liep ik terug richting Rue de La Grande Chaussée, waar je exclusieve merken zoals Louis Vuitton en Free Lance

vindt. Maar eigenlijk vond ik de Rue de la Clef, die er parallel aan loopt, leuker, omdat ik daar verrassende, unieke winkels tegenkwam. Dat gold ook voor Rue Masurel met winkels als Summer Camp (Summercamp-home.com), waar je het heerlijkste beddengoed koopt van een heel speciaal en comfortabel soort linnen. Bij Tous les Jours Dimanche (13 Rue Bartholomé Masurel), een charmante lunchroom met een chic-boers interieur, zakte ik met een espresso heerlijk weg in oude canapé, die net als de andere meubels te koop bleek te zijn. Ik eindigde met een prima risotto bij het stoere restaurant annex traiteur Fuxia L'épicerie, verstopt achter een poort op Rue Bartholomé Masurel 19. Had ik nog maar een overnachting geboekt, want ik ben nog lang niet uitgekeken op deze stad. Zo was ik graag nog naar de kleurrijke Marché de Wazemmes (Place de la Nouvelle Aventure) op zondag gegaan, die me meer dan eens door vriendelijke locals werd aangeraden. Het is een combinatie van een rommelmarkt en een eetmarkt, die al meer dan honderd jaar bestaat en echt fantastisch schijnt te zijn. Maar ach, zo is mijn volgende bezoek iets om nóg meer naar uit te kijken. Terugdenkend aan Lille brulde ik in de auto op weg naar huis mee met Stromae: *Formidable, formidable. Tu étais formidable.* ■

16 Naar binnen gluren bij een schildersatelier in de Rue de Pétérinck. 17 Eeuwenoude gevels aan de Grand Place. 18 Accessoires bij het beroemde Franse warenhuis Printemps aan de Rue Nationale.

CHRIS' FAVORIETEN

AFSTAND V.A. AMSTERDAM
284 KM

BLOEMPOT

Een finalist van de Franse Topchef opende deze zaak in een oude timmerfabriek. Het eten is fantastisch. Wel reserveren of aan de deur staan als het opengaat: ze houden altijd twee tafeltjes vrij voor mensen die komen aanwaaien.

22 Rue de Bouchers



PICKNICK

Het plantsoen achter de Rue de La Monnaie is een gezellige picknickplek waar bij mooi weer locals in het gras liggen. Een andere fijne picknickstek is het parkje naast de kathedraal. **Notre Dame de la Treille**

RUE DE LA MONNAIE

De charmantste straat van Lille met oude kasseien en eeuwenoude gevels. Loop ook door de Rue de Saint-André, het verlengde ervan.



MERVEILLEUX

Merveilleux zijn merengues met daaromheen slagroom en daarop chocoladeschilfers. Die van Au Merveilleux de Fred zijn verslavend lekker. Neem een zakje mee voor thuis!

Rue de la Monnaie 67



A L'HUÎTRIÈRE

Van buiten lijkt het een viszaak met oesterbar, binnen is een deur naar een groot restaurant erachter. Dat is wat stijfjes, dus blijf lekker voorin en bestel oesters met champagne. Hemels! **3 Rue des Chats Bossus**



Facts & figures

Waar? Lille ligt pal over de Belgische grens. Vieux Lille en Lille Centre zijn het leukst om te bezoeken.

Wanneer? De beste periode is van april t/m oktober. Het is dan een paar graden warmer dan bij ons. Het eerste weekend van september vindt een grote brocantemarkt plaats, een fantastisch festijn.

Hoe kom je er? Met de auto ben je er in drie uur. In België staat Lille op de borden meestal aangegeven als Rijsel. Je kunt ook de Thalys nemen. Het station van Lille ligt heel centraal.

Overnachten Lille A part (9 Rue du Pont Neuf) is een mooi logeeradres dat het midden houdt tussen een boetiekhôtel en een b&b. Prijs: € 125 per nacht. Lilleapart.fr